



Beste Ticanaf bedankt voor de kracht....

Ik wil je ontzettend bedanken voor maandagmiddag 14 januari j.l.

De soms emotionele, soms humoristische en soms keiharde aanpak heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet en mij weer met beide benen op de aarde gezet of laat maar zeggen geramd.

En dat was nodig.... Vaak nam ik het besluit iets aan mijn negativiteit en angsten te doen, maar steeds gleed ik weer terug en dacht 'ach' het gaat vanzelf wel over. Maar nu zijn mijn ogen niet netjes geopend, maar daadwerkelijk opengeslagen. Na deze middag kijk ik ineens heel anders tegen de wereld, maar ook tegen mezelf aan. Mijn leven en gedrag heeft een positieve ommezwaai gemaakt. Ik heb er weer zin in en dat merkt mijn omgeving, en vooral ikzelf. Ik weet echt niet welke woorden ik moet kiezen om je te bedanken, maar ik ben je met heel mijn hart dankbaar en stap nu een nieuw leven in met als doel geluk, gezondheid en harmonie.

Beste Ticanaf nogmaals heel erg bedankt en ook jij heel veel succes

Ps. Wat betreft de uitnodiging voor een bakje koffie of 's avonds wat drinken en dan gewoon eens gezellig te praten of te bomen, dat meende ik echt....

John

Copyright © 2006 - 2007 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copyright: D.D. 13-02-2006; 4.601584.2. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.